

Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Ε.Ε.

Μπρατισλάβα 24 Απριλίου 2017

**Παρέμβαση Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση στη συζήτηση με θέμα :**  
**«Μεταφέροντας την κοινοβουλευτική ατζέντα πιο κοντά στους πολίτες στη**  
**σύγχρονη εποχή – καλές πρακτικές».**

Η Βουλή των Ελλήνων ανέκαθεν στήριζε και στηρίζει την προσπάθεια προβολής του κοινοβουλευτικού έργου, προκειμένου να προωθήσει τις αξίες της δημοκρατίας, να ενισχύσει τη συνείδηση του ενεργού πολίτη και να παράσχει αντικειμενική ενημέρωση γύρω από τα πολιτικά δρώμενα.

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από τη διαδικτυακή της πύλη, τον τηλεοπτικό της σταθμό, τη Βουλή των Εφήβων, τη Βιβλιοθήκη της Βουλής και μια σειρά άλλων δράσεων –όπως εκθέσεις και διαλέξεις- και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές που διοργανώνει το Ίδρυμα για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, της Βουλής των Ελλήνων. Επίσης εξελίσσονται προγράμματα εκδόσεων και χορηγιών. Ακόμα είναι τεράστια η επισκεψιμότητα της Βουλής καθημερινά με ξεναγήσεις πολιτών και μαθητών.

Επιπλέον, πέρυσι ψηφίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία έναν κώδικα δεοντολογίας, ακριβώς για να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διαφάνεια και λογοδοσία και να αποτρέψουμε φαινόμενα διαφθοράς ή άλλες ακραίες συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το βουλευτικό λειτούργημα, όπως η ρητορική μίσους και ξενοφοβίας.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο από τη Βουλή όσο και από μεμονωμένα κόμματα, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς, όσο και απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έχει διαρραγεί. Κι αυτό χρονολογείται από τότε που η οικονομική κρίση άρχισε να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή των Ελλήνων, με κύρια γνωρίσματα την απώλεια θέσεων εργασίας και συρρίκνωση των εισοδημάτων, που οδήγησαν ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού –περίπου το 30%- σε επίπεδα διαβίωσης κάτω του ορίου της φτώχειας. Σημειώνω την εφαρμογή του διαλόγου διαβούλευσης με δεκάδες κοινωνικούς φορείς στις νομοθετικές επιτροπές που ετοιμάζουν

τα νομοσχέδια για την Ολομέλεια. Αλλά οι πρακτικές αυτές δεν αμβλύνουν την αμφισβήτηση προς την Βουλή όταν υποχρεωνόμαστε π.χ να νομοθετήσουμε «μνημόνια» με τους εταίρους-δανειστές χωρίς ουσιαστικό κοινοβουλευτικό διάλογο με διαδικασίες «υπερεπείγουσες».

Το φαινόμενο αυτό δεν συναντάται μόνο στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικά τα συμπεράσματα της μετεκλογικής ανάλυσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ύστερα από τις ευρωεκλογές του 2014, όπως επίσης σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του ευρωβαρόμετρου, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων απέναντι στην Ε.Ε. και τους θεσμούς της έχει επιδεινωθεί έτι περαιτέρω. Εντέλει μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι πολίτες κρίνουν τους θεσμούς ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή και τοπικούς από την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων, που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή και όχι μόνο ούτε κυρίως από τις προθέσεις ή τα προγράμματά τους.